

## Nederlands in de praktijk

[...] Er is wel degelijk een Nederlandse identiteit, volgens archeoloog, bioboer en gemeenteraadslid Arnold Enklaar. Wij handhaven hier met ons allen een dozijn waarden waarvan er vier christelijk (heil, schuld, naastenliefde en waarheid), vijf 'weberiaans' te noemen zijn (arbeid, orde en netheid, nut, betrouwbaarheid en matigheid) en de laatste drie volgens hem typisch Nederlands: overeenstemming, gelijkheid en zelfbeschikking. Je moet er met elkaar zien uit te komen; je moet niet denken dat je beter bent dan een ander; en iedereen moet zelf weten wat hij doet, als ik er maar geen last van heb. Enklaar beschrijft deze twaalf waarden, hoe andere landen erover denken,



hoe ze ontstonden en wat hun kracht is maar ook wat hun valkuilen zijn, in een 'lekker' boek, op glanzend papier en met veel kleurenfoto's.

*Arnold Enklaar*  
**Nederland, tussen nut en naastenliefde**  
Scriptum, 332 blz., € 27,50