



boekenkort

REDACTIE: NELLEKE VERMEER

Nederland, tussen nut en naastenliefde. Op zoek naar onze cultuur

Arnold Enklaar. Uitg. Scriptum, Schiedam 2007. 332 blz. € 27,50

Prinses Máxima heeft ongelijk als ze zegt dat de Nederlandse identiteit niet bestaat. De Nederlanders lijken veel meer op elkaar dan ze zelf denken, ze hebben veel meer gemeenschappelijke meningen, waarden en normen dan de prinses bevroeden kan, stelt Arnold Enklaar in dit boek. Op een prettig leesbare, overzichtelijke manier legt hij uit welke twaalf gemeenschappelijke waarden de Nederlanders bezitten, hoe ze daaraan komen en hoe ze die gestalte geven. Hij onderscheidt christelijke, weberiaanse en specifiek 'Hollandse' waarden – zijn beschrijvingen zijn bondig en humoristisch. Veel Nederlanders zullen zich erin herkennen, zich ermee vermaken en zich er, soms, voor schamen. Het boek is goed geannoteerd en voorzien van een literatuurlijst en talrijke fleurige foto's.